

Toespraak van Hare Exelentie Mama Anna Mkapa, presidentsvrouw van de verenigde republiek van Tanzania, ter gelegenheid van de inauguratie ceremonie van Sibusiso Centrum, Arusha, 27 september 2002.

"Zeer geachte Daniel Ole-Njoolay, Commissaris van de regio Arusha;
Zeer geachte Elias Wawalali, Commissaris van het Arumeru District;
Henk en Atty Hammer-Roos, oprichters van Stichting Sibusiso;
Sibusiso bestuursleden en staf;
Regionale en districtsautoriteiten;
Genodigde gasten;
Dames en heren.

We zijn hier vandaag bijeen om getuige te zijn van de totstandkoming van een gedeelte van een droom. Henk en Atty Hammer-Roos hebben een grotere droom en die deel ik met hen. Het is een droom voor de herhaling van programma's zoals die welke we nu vandaag hier openen in alle regio's van Tanzania. Het is een te waarderen en inspirerende droom; de essentie van menselijkheid. En hetgeen we tot stand gebracht zien hier is een levendige demonstratie ervan dat wanneer we doorzetten, we stap voor stap kunnen realiseren, onze droom voorleven en het tot werkelijkheid kunnen laten worden.

Ik wil Atty en Henk en de Stichting Sibusiso bedanken voor de uitnodiging om deel uit te mogen maken van deze ceremonie. Het is waar dat kinderen tot de meest kwetsbare groep van onze samenleving behoren, en deze kwetsbaarheid is nog meer van toepassing op kinderen met een verstandelijke handicap. Het besluit van de Stichting Sibusiso om zich speciaal te richten op dit weerloze segment van onze samenleving is het hoogtepunt van charitatieve humaniteit. Het verdient de hoogste instemming en ondersteuning. Hun succes en de ceremonie van vandaag moet onze aandacht richten op kinderen met een verstandelijke handicap en de speciale moeilijkheden waarmee ze te maken krijgen. Laat het ons inspireren een instrument te zijn om veranderingen tot stand te brengen ten einde hun speciale noden beter te kunnen aanpakken.

Wij zwaaien Sibusiso lof toe omdat ze ons de weg wijst. Dit centrum zal een levend voorbeeld zijn voor wat families, samenlevingen en inderdaad de natie kan doen voor kinderen die speciale zorg behoeven. We zouden allemaal meer moeten doen. De korte ervaringen van de Stichting Sibusiso heeft duidelijk gemaakt wat de grootte is van het probleem waarvoor we nationaal zijn gesteld. Ik begreep dat het programma op het ogenblik 155 kinderen heeft geregistreerd, allemaal uit het Arumeru district. Anderen staan nog op de wachtlijst. Het cijfer voor Tanzania in het geheel is zeker veel groter. En onze collectieve inspanning dient dus ook veel groter te zijn om hun speciale behoeften de nodige aandacht te schenken.

We danken Henk en Atty Hammer-Roos omdat ze Tanzania voor hun programma en centrum hebben uitgekozen. We zijn ervan overtuigd dat elders ook zoiets nodig is. Wij zien jullie locatie hier als een werkelijke zegen of moet ik zegen "Sibusiso" voor de gemeenschap en ons volk.

Ik zou de gemeenschap van Arumeru op willen roepen nauw met Sibusiso samen te werken, de relatie die vandaag van start gegaan is te verstevigen en werkelijk partners in een missie te worden om degenen die het het meest nodig hebben van dienst te zijn. Ik zou hen dringend willen verzoeken om hun voordeel te doen met het Outreach Programma van Sibusiso en van hen te leren. Door dat te doen, zullen zij de capaciteit van families en samenlevingen kunnen verstevigen om de noodzakelijke zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen te kunnen leveren. Ten slotte kunnen kinderen hier slechts voor een paar maanden in het centrum verblijven en onderwijs volgen. Ze moeten terug naar hun families en gemeenschappen. En ze moeten daar integraal

geaccepteerd worden, als volwaardige leden van hun respectievelijke families en gemeenschappen.

Ik zou er voor willen pleiten dat de onderlinge relatie tussen de gemeenschap en dit centrum wederzijds wordt versterkt. Te vaak wordt onze capaciteit om de noodzakelijke zorg voor deze kinderen te leveren gehinderd door armoede, ontoereikende zorg en zwakke organisatie van de gemeenschap. Sibusiso kan niet de oplossing voor al onze problemen zijn. Maar hun zorg en programma's leveren wel een handig kader van diensten en activiteiten die geaccepteerd en uitgebreid kunnen worden door de families die buiten dit programma vallen.

Ik zie dit als een manier om de gemeenschap te veranderen in een oprechte deelnemer van de vertaling van Atty en Henk's droom in praktische realiteit. De beste manier om onze helpers te bedanken is dit centrum te transformeren in een katalysator voor verandering en inderdaad een zegen voor onze verstandelijk gehandicapte kinderen. Dit behelst een uitdaging die we met z'n allen moeten aanpakken. Geen systeem van zorg of ondersteuning, hoe perfect ontworpen of uitgewerkt ook, kan deze doelstellingen verwezenlijken buiten de gemeenschap om. Het moet stevig verankerd worden in een milieu van ondersteuning en gedeeld bewustzijn van onze plicht waar we niet onderuit kunnen om de noden van de meest kwetsbare groep mensen onder ons aan te pakken. Dit is de werkelijke test voor onze gemeenschappelijke humaniteit.

Ik zou daarom de Stichting Sibusiso special willen bedanken en loven voor hun programma's om bruggen te bouwen met lokale gemeenschappen. Ik roep iedereen op dit streven te ondersteunen en er op in te haken. Ik geloof dat, wanneer duidelijk geïnformeerd, het geweten van ons volk de moed op kan brengen een kracht te zijn voor verlichting, ondersteuning en promotie van het welzijn van de gehandicapte tot een volwaardig lid van onze gemeenschap. Het zou ons gezamenlijk streven moeten zijn zulke outreach programma's te ondersteunen en te verbreden.

Het nastreven van zulke gemeenschappelijke doelstellingen in praktische zin zal Atty en Henk's droom voortstuwen naar meer programma's in ons land. Dit centrum is een goed begin, maar het is slechts een begin. De stichting zal ondersteuning en aanmoediging nodig hebben om hun uiteindelijke doel te bereiken, en het uit te breiden. We loven hen die de noodzakelijke ondersteuning hebben geleverd als voorbeeld.

Als er slechts één boodschap is wat het succes wat we vandaag vieren onderstreept dan is het dat we, individueel en collectief, effectieve instrumenten kunnen zijn voor de realisatie van waardevolle doelstellingen, in onze gemeenschappen en in ons land.

Dit is een hoogtepunt voor de Stichting Sibusiso. Het benadrukt haar visie en doelstellingen. Het onderstreept de menselijkheid die we allen delen. Het brengt voor het voetlicht de erkenning dat eenheid de werkelijke basis van ons menselijk bestaan is. Het dwingt ons inclusiviteit na te streven. Om hoop te bieden en om de waarden in stand te houden die ons onderscheiden als leden van een zorgzame samenleving. Ik bid en zie uit naar veel meer van dergelijke hoogtepunten.

Laten we in eenheid, samenwerking en liefdevolle solidariteit streven naar de verdergaande verwezenlijking.

God zegen Afrika!

God zegen Tanzania!

Ik dank u voor uw aandacht."